



Ένα αφιέρωμα στη γυναίκα «Σε τιμώ»

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Ώρα 11:00

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων
Αίθουσα «Οδοιπορικό παλαιάς Αθήνας»
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο, Τ.Κ. 11851
Στάση Μετρό Κεραμικός

Ελεύθερη συμμετοχή

Συνδιοργάνωση:

Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Λυκαβηττός»

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής



Υπό την αιγίδα



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



Οργανωτική Επιτροπή

- Μαρία Αλεβίζου, εκπαιδευτικός, Πρόεδρος της 1^{ης} Κοινότητας Δήμου Αθηναίων
- Μαρία Αποστολοπούλου, Πρόεδρος της 3^{ης} Κοινότητας Δήμου Αθηναίων
- Ανδριανή Βούξινου, Γενική Γραμματέας της ΠΕΝΕΛΦΑ
- Βασιλική Μπαλτήρα, Γενική Γραμματέας του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών «Λυκαβηττός»
- Ερατώ Παλαιολόγου, εκπαιδευτικός, Ειδική Γραμματέας της ΠΕΝΕΛΦΑ
- Βασιλική Τερζή, εκπαιδευτικός, μέλος ΔΣ της ΠΕΝΕΛΦΑ
- Δρ Νικόλαος Τριπόδης, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της ΠΕΝΕΛΦΑ

Συμμετέχουν

- Ελένη Αναστασιάδου, Μουσικός, εκπαιδευτικός
- Ανδριανή Βούξινου MSc, εκπαιδευτικός
- Δρ Στέλιος Καραγιάννης, Ποιητής, Διευθυντής Διεθνούς Επιθεώρησης Ποίησης Erato Ars Poetica, Αντεπ. μέλος της Ακαδημίας Γραμμάτων της Γρανάδας
- Ερατώ Παλαιολόγου, Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών «Λυκαβηττός»
- Δάφνη Πανουργιά, Μουσικός, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
- Γεωργία Πολυζώη, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου
- Δρ Νικόλαος Τριπόδης, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Πρόγραμμα

- *«Ο Σοροπτιμισμός ως γυναικεία οργάνωση: Η ταυτότητά μας»*, Ερατώ Παλαιολόγου
- *«Οι μητέρες τραγουδούν και ονειρεύονται»*, τραγούδια από το χορωδιακό εργαστήριο γονέων των ΠΔΣΠΑ (Μαράσλειο), υπό τη διεύθυνση της Ελένης Αναστασιάδου
- Ποιήματα των Κική Δημουλά, Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ και Άννας Ροσέτι (Ισπανία), διαβάζει ο Στέλιος Καραγιάννης
- *«Κι αν πέσω, θα σηκωθώ»*, χορός από μαθήτριες του Μαθητικού Ομίλου «Δημιουργική έκφραση και κίνηση» του ΠΔΣΠΑ (Μαράσλειο), υπό την καθοδήγηση της Ερατώς Παλαιολόγου
- *«Οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας»*, Γεωργία Πολυζώη
- *«Αθλήτριες στην αρχαιότητα»*, Ανδριανή Βούξινου
- *«Γυναίκες που έγραψαν ιστορία»*, παρουσιάζει ο Νίκος Τριπόδης
- *«Τραγούδια από γυναίκες, τραγούδια με γυναίκες, τραγούδια για όλους»*, τραγουδά και παίζει κιθάρα η Δάφνη Πανουργιά

Συντονιστές αφιερώματος

Ερατώ Παλαιολόγου, Νικόλαος Τριπόδης

